



Maranathakerk  
Spakenburg-Zuid

Zondag 22 juli 2018  
(09.30 uur)

Lezen: Prediker 9:1-12  
Tekst: Prediker 9:11-12



Ds. Gertjan van Harten  
([g.v.h@kpnmail.nl](mailto:g.v.h@kpnmail.nl))

## HET LEVEN IS EEN RAADSEL

Er zijn kinderen die op jonge leeftijd sterven. Tegelijk zijn er ouderen die graag willen sterven, maar die blijven leven. Hoe kan dat?

Prediker weet wel hoe dit kan: dit komt omdat de mens afhankelijk is van tijd en toeval (**vers 11**). Maar toeval bestaat toch niet? God leidt toch alles? Prediker weet en gelooft inderdaad dat God alles bestuurt (**3:11**). Toeval wil dan ook niet zeggen dat God geen invloed op het leven heeft. Punt is alleen dat wij de logica van heel veel dingen niet inzien. We kunnen er ook nauwelijks invloed op uitoefenen. We ervaren alles wat er gebeurt als toeval.

Prediker is daar heel eerlijk in en nuchter over. Wij denken soms dat we het bestuur van God kunnen begrijpen. Dan menen we precies te kunnen uitleggen waarom bepaalde dingen gebeuren. Prediker ontkent het: het leven is een raadsel. Er gebeurt van alles wat we niet begrijpen. De logica is ver te zoeken. Waarom de één op 5 jarige leeftijd sterft, terwijl de ander 98 jaar kunnen we niet verklaren. Maar dat vraagt God ook niet van . Hij vraagt geloof en *vertrouwen* in zijn leiding.

Ons leven is afhankelijk van tijd en toeval. Dat maakt ons ook bescheiden. We kunnen het leven niet naar de hand zetten. We plannen weliswaar van alles, maar wij hebben ons eigen leven niet eens in de hand. We kunnen plotseling sterven. (**vers 12**). We zijn in alles van God afhankelijk. Dat maakt ons nederig.

Maar is dit niet ontmoedigend? Als alles toeval is, moeten we maar dan maar hopen dat we geluk in het leven hebben? Realiseer je echter dat Prediker waarschijnlijk het laatste geschreven boek van het Oude Testament is. Het is een boek dat als het ware schreeuwt om de verlossing van de zinloosheid van het leven. Je kunt zeggen dat Prediker een "schreeuw om Jezus Christus" is. Jezus die naar de aarde kwam om de schepping van de zinloosheid te bevrijden. (**Rom.8**). Jezus die als koning regeert en heen werkt naar de dag van zijn wederkomst. Dan gaat Hij alles nieuw maken. Daar mogen wij op vertrouwen en rust in vinden.

Het leven is een raadsel. De bijbel noemt het evangelie een mysterie (bv **Efeze 6:19**). Net als het leven is ook het evangelie niet logisch. Het is genade! Het is geen toeval, maar het valt je toe en je mag het in geloof aannemen. Het wil je hart en handen vullen. Vertrouw op Christus en ontvang de vrede van het evangelie. Want zo is het toevallig ook nog eens!

### Leesrooster komende week:

Maandag: Psalm 127  
Dinsdag: Prediker 1:1-11  
Woensdag: Prediker 3:1-15  
Donderdag: Lukas 12:15-21  
Vrijdag: Romeinen 8:18-30  
Zaterdag: Jakobus 4:13-17

### Om over na te denken:

- In hoeverre ervaar je het leven als zinloos?
- Wat betekent het voor je geloof in God dat het leven vaak allesbehalve logisch is?

### Vragen voor geloofsgesprek:

- Durf je ondanks alles wat er in de wereld en je eigen leven gebeurt te vertrouwen dat God alles bestuurt?
- Waarom zou God ervoor hebben gezorgd dat het boek Prediker in de bijbel staat?